

Dankdienst voor het leven van

*Elisabeth (Bep) Bartels -
Winkenius*



Maandag 15 december 2014 De Drie Ranken, Apeldoorn

voorganger: ds. Gertrudeke van der Maas
organist: Jan Tiemens
dwarsfluit: Hilde Broekhuijsen
m.m.v.: ceremoniekoor Circle of Life
o.l.v.: Ineke van Jaarsveld - Kevelam

Muziek bij het binnendragen van Bep Bartels

The Last Rose

Welkom

Groet en Bemoediging

vg.: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.

vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer

allen: Die hemel en aarde geschapen heeft

vg.: Die trouw blijft voor eeuwig
en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.

Lied: Blijf bij mij, Heer

Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!

'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Gebed

Gedachtenis

- Persoonlijk woord door de voorzitter van PCOB
Coen van 't Riet

- Persoonlijke gedachtenis door Dirk en Henk

Lied door Circle of Life: Gods groot erbarmen

Gods groot erbarmen, Christus' omarmen,
Geest van de liefde, op jou gericht.
Moge genade je helen en warmen,
brengen door donkerte naar het licht.

Bijbellezingen: Psalm 103: 8 en Romeinen 8, 35-39

Overweging

Lied door Circle of Life: Een droom die geen bedrog is

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen saam het leven door
en lieten in het zand een
spoor van stappen, twee aan twee;
de Heere liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar een paar stappen staan...*

*Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik u nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad..."*

*De Heer keek toen vol liefd' mij aan
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen."*

Gebeden

Lied: Nader mijn God, bij u

1 - allen:

Nader mijn God, bij U
zij steeds mijn bee;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar mee.
Dan kent mijn ziele rust,
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree.

2 – koor:

Al zie ik 't licht verdoofd,
haast voor mijn schreën.
En wacht tot rust mijn hoofd,
straks slechts een steen.
Als dan maar in mijn droom,
Uw licht mij tegenstroom';
Wat dan mij overkoom';
'k Ben niet alleen.

4 – allen:

En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,
verjongd en vrij.
'k Juich dan op hoger toon,
bij 't naad'ren van Uw troon.
'k Ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij.

Dankwoord

Gedachtenis van de naam (*staande*)

Om de laatste eer te brengen aan Bep Bartels,
om recht te doen aan haar leven en sterven
zijn wij hier bijeen rondom haar gestorven lichaam.
Haar lichaam gaat voorbij, maar haar naam zal bij ons blijven:
Die naam spreken wij hier uit, met eerbied en genegenheid:

(allen) Elizabeth Bartels - Winkenius

Wij geloven dat de Eeuwige zich haar naam herinnert
die geschreven staat in de palm van zijn hand.

De naam waarmee wij haar noemden,
de naam waarmee zij gekend is bij God en de mensen,
de naam waarmee zij in onze herinnering zal leven.

Gezegd zij het leven en sterven van Bep
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

In het zicht van de dood en zoekend naar licht
herinneren wij ons oude woorden:
dat leven verandert, dat leven losgelaten moet worden
maar dat niets wordt weggenomen,
dat niets en niemand verloren gaat.

Dat wie er was aanwezig blijft.
Aanwezig in onze herinnering, in onze zielen,
en in een werkelijkheid die groter is dan wij
en die wij hemel noemen, eeuwigheid, God zelf ...

Ooit aan het begin van haar leven is Bep gedoopt
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Als teken en belofte dat God nabij is in leven en sterven.

Dat de dood niet het einde is,
maar dat sterven opstanding meebrengt
en de gang door het water bevrijding.

Vandaag herinneren we ons die belofte
en nemen we aan het einde van Beps leven
opnieuw het water en besprenkelen de kist ermee.
Want leven verandert, maar de trouw en de liefde blijven,
water van onze tranen, water van vergeving,
water van doortocht en verzoening, water des levens.

Slotlied (staande): Eens als de bazuinen klinken

Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot
spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

Muziek door Circle of Life: 'k Heb geloofd en daarom zing ik

Bij het uitdragen van Bep Bartels gaat zo mogelijk iedereen staan.

'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons
geslacht.

'k Heb geloofd in U, wie d'aarde met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder, alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hoge priester, aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

*Bij het verlaten van de kerkzaal hangt de familie een
gedachtensteken op aan de gedachteniswand.*